

**tekst: W. Kerkhof - C. Pons, muziek: W. Kerkhof**

Het was op de laatste dag van januari  
Winter op Schouwen Duiveland  
Morgen werd het alweer februari  
Een gewone zondag, niets mee aan de hand  
Beatrix, de kroonprinses, was jarig  
De wolken en de lucht waren enorm  
Maar een deltaplan, ach dat leek voorbarig  
In die grauwe middag voor de storm

De lucht hing laag boven de boerderijen  
Daar liep een jongen door het weiland heen  
Hij klom op de dijk en stampte op de keien  
Maar gauw naar huis, het regende gemeen  
En in de verte zag hij al door de ruiten  
De gezinshulp in het verpleegstersuniform  
Het woei nou echt te hard  
Hij ging niet meer naar buiten  
In die kille middag voor de storm

En 's avonds kwam oom Hendrik op visite  
Die zei te voelen dat het spoken ging  
Toen ging het gesprek weer over suikerbieten  
De ARP, de kiesvereniging  
Geen enkel jongensboek kon hem meer boeien  
Hij ging naar bed met zijn beer en zijn speelgoed  
Hij viel in slaap met in de verte koeien  
Die loeiden in de stilte voor de storm