

tekst : W. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof

In het oosten, waar de zon opkomt
Daar achter Twente, Duitsland en Japan
Daar ligt Tahiti
En in het westen waar de zon weer ondergaat
Daar achter Engeland en de Antillen daar ligt Tahiti

Tahiti dat is een droom en altijd schijnt de zon
Als ik maar beslissen kon
Hoe ga ik er heen

Ga ik via Enschede dat is een mogelijkheid
Moet ik bij Piet op de thee in zo'n nieuwbouwwijk
Raak ik de weg weer kwijt
Als ik dat niet zou doen
En ik zou via Brabant gaan
Daar heeft een vriend van mij z'n caravan staan
Daar kom ik nooit vandaan

refr.

Maar daarbuiten zit de sociale rechercheur in z'n auto
Hij kijkt spiedend naar de deur
Wie naar buiten komt of wie naar binnen gaat
Hij moet tandenborstels tellen
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat

Tahiti dat is een droom en altijd schijnt de zon
Als ik het missen kon dan ging ik erheen