

tekst :W. Kerkhof, muziek :W. Kerkhof

Vaak heb ik mezelf gewassen
Ik lag uren in het bad
Van al dat poedelen en plassen
Wordt een mens geweldig nat
En je hoeft geen junk te wezen
Als je soms jezelf niet scheert
Je nagels knippen, je neus eens snuiten
Het is toch allemaal aangeleerd

Altijd schoon is ook niet fijn
En vunzig kan best prettig zijn
Laat mij, laat mij, laat mij je bunzing zijn

Ik ken diverse schoonmaakspullen
Ik genoot ook van de douche
Ik kan u nog veel meer onthullen
En toch ben ik niet louche
En je bent toch nog geen zwerver
Als je kleren smerig zijn
Je hoeft niet altijd in de tobbe
Heel hard schrobben doet vaak pijn

refr.