

tekst : W. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof

Daar op de bergen van Ceylon
Groeien de struikjes in de zon
Toen kreeg de man die de berg beklom een goed idee
Hij heeft om 't struikje heen gebukt
Toen blad voor blad eraf geplukt
In water koken, het was gelukt
Het leek wel thee
Hij dacht als ik dat nou verpak ,je
Stopt de blaadjes in een zakje
Dat is toch lekker voor een gebakje
Een kopje thee

En dit gebakje wil thee, thee
Ik wil alleen maar thee
Bier en wijn, weg ermee
Thee, thee ik wil alleen maar thee
Ik wil thee

En onze vloot die nam het mee
Duizenden mijlen over zee
Je was een vent, je was geen kwee
Want je dronk thee, je telde mee
Daar kom ik laatst in een café
En ik vraag vriendelijk "heeft u thee ?"
De hele zaak schudt heftig nee, weg ermee
We zijn hier als een krentenbol
Als een godmajoor, we zuipen ons vol
Net zo lekker aan de rol en dat ventje wil thee
Donder toch op zeg doe ons een lol
We gaan dadelijk achter 't stuur als een blinde mol
Lallend over straat en lekker onder de wol
Zonder thee

En dit ventje wil thee, thee
Ik wil alleen maar thee
Bier en wijn, weg ermee
Thee, thee, ik wil alleen maar thee
Ik wil thee

refr.