

tekst : W. Kerkhof - C. Pons - M. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof

Gondels kabbelen voorbij en de maan die houdt de wacht
Lichtjes draaien in het rond, in de verte blaft een hond
Macaroni in de nacht

Ik hoor stemmen om de hoek, buona notte klinkt het zacht
Is het dat ik me verbeeld dat tweehoog een strijkje speelt
Macaroni in de nacht

Zinnen uit het proefpakket van de cursus Italiaans
Falen boven de tomaat in een Venetiaanse straat
Midden in de nacht

Scusi, zegt de ober zacht, u bent hier misschien verkeerd
Spreken niet dezelfde taal voor mij is het allemaal
Macaroni in de nacht

Kromme ellebogen stegen lopen dood hier onverwacht
En al die pasta slinkt tot het in de saus verdrinkt
Macaroni in de nacht

refr.