

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Ik zie z'n enge plastic schoenen en ik smeek niet nog 'n keer
Ik word aan de haak geslagen heel het zwembad op en neer
En hij duwt me kopje onder ik zie blauw en ik zie groen
Als ik bijna ben verdronken zegt hij : Gaan we overdoen

Als ik weer naar 't zwembad toe moest was ik totaal overstuur
Stond het maar in lichterlaaie, badmeester, je laatste uur !

Bibberend en klappertandend moet ik in de rij gaan staan
Sta daar niet te grienen schreeuwt hij, je moet de zwemles ondergaan
En hij gooit me in het diepe, ik zink tot de bodem door
En ik worstel en kom boven, ogen branden van het chloor

refr.

Zwemmen, getverdemme, zwemmen
Zwemmen, getverdemme, zwemmen

Tot mijn grote vreugde lees ik in de plaatselijke krant
Ondanks overvloedig water is het zwembad afgebrand
De politie tast in 't duister wie die misdaad heeft begaan
Geestelijk was ik de dader als de zwembadpyromaan

refr.