

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W . Kerkhof

Ik reed met mijn chauffeur zomaar wat rond
Totdat de limousine in Spaland stond
Er staken vaten uit het gras
Of dit misschien een stortplaats was
Ja nou je 't zegt 't was ons terrein
Voor ons bedrijf al snel te klein
Geknipt voor PCB en drin
Daar zat toen gouden handel in

Opeens zegt mijn chauffeur met rood gelaat
"Om zoiets vuils word ik ontzettend kwaad
Wie dat geflikt heeft knoop ik op
Al kost het mij mijn eigen kop"
Ik denk ho ho nou nou parbleu
Dat zegt men niet in ons milieu
"Zeg James, kom rijden wij maar weer
Rechtdoor !" "Ja tot uw dienst meneer"

Rijden over weidse dreven langs het vogelreservaat
Waar gegoede mensen leven en in het groen mijn villa staat
Ik ben er niet zo een die wanhoopt
Ik lees een financiële krant
En als de zaak hier uit de hand loopt
Begin ik in een ander land !

"Zeg James, kom rijden wij maar weer
Rechtdoor ! " "Ja tot uw dienst meneer"
Naftaat en benzedreen en smeer
"Rechtdoor !" "Ja tot uw dienst meneer"