

tekst : J. Belinfante, muziek : J. Belinfante

Ik heb mijn karretje gepakt het hekje heeft me doorgelaten  
Ik ben de rekken langs gegaan nu heb ik alles bij elkaar  
'K ben al die tijd alleen geweest en geen mens heeft me geholpen  
Maar aan het eind van Albert Heijn sta ik tenslotte toch voor haar  
Juffrouw A. Peters staat te lezen op het speldje op haar borst  
Ze is alleen maar een machine die de kassa moet bedienen  
Maar een representatieve in haar oranje schort

Ze kijkt me ongeduldig aan ik zet de spullen bij de kassa  
En zonder iets te zeggen begint ze aan te slaan  
Ik sta daar maar wat te hangen met m'n centen in m'n hand  
Zij heeft kuiltjes in haar wangen maar ik besta niet eens als klant  
Juffrouw A. Peters staat te lezen op het speldje op haar borst  
Ik zou haar wel willen kussen maar de kassa zit ertussen  
O wat zou ze trouwens schrikken als ik het dorst

Als ze alles bij elkaar heeft noemt ze enkel het bedrag (wilt u ook zegels ?)  
En dat is misschien wel alles wat juffrouw Peters zeggen mag  
Ik wou dat zij me even zag en ik zie opeens een kans  
Ik buig een beetje naar haar over en dan vraag ik : "Heet jij Ans ?"  
Juffrouw A. Peters lacht verlegen want dat had ze niet verwacht  
Ik zou haar wel willen kussen maar de kassa staat ertussen  
En ach ik mag al blij zijn als juffrouw Peters lacht

Juffrouw A. Peters lacht verlegen want dat had ze niet verwacht  
Vragen hoe juffrouw Peters heet is iets wat eigenlijk niet mag  
Als ik m'n tas heb ingepakt heeft zij de slappe lach  
Als ik m'n tas heb ingepakt heeft zij de slappe lach