

tekst : W. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof

We willen allebei naar Spanje op vakantie
En onze keuken wordt van eikenhout
Je gaf me laatst zo'n geinig haaietandje
En om je nek heb jij zo'n ding van goud
Nou loop ik 's morgens vroeg naar de pick up toe
Dolly Parton, Willie Nelson en George Jones
Toen zei je bij het zachtgekookte eitje
"Persoonlijk hou ik meer van iets gewoons"

Als ik dat nou had geweten
Was ik nooit met je getrouwd
Want nu blijkt wel overduidelijk
Dat je niet van country houdt

Je stopt maar weer wat hairspray in je haren
Ik heb een miniscule paardenstaart
Ik moet de Oor en de Vinyl nog kopen
Voor kerstmis hadden wij een hashiestaart
Nou loop ik 's morgens vroeg naar de pick up toe
Dolly Parton, Willie Nelson en George Jones
Toen zei je bij het hardgekookte eitje
"Ik hou toch meer van Bowie of The Stones"

refr.