

**tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof - C. Pons**

Ik ben geen man want ik ben nooit in dienst geweest  
Ik moet helaas als mietje door het leven  
Gewoon soldaat te zijn dat trok mij nog het meest  
Ik had voor het vaderland mijn rechterbeen gegeven

Ik heb nooit in een stapelbed gelegen  
Ik baalde nooit , verveelde me nooit rot  
'K heb geen corvee gehad, een douw gekregen  
Ja ik bleef altijd buiten schot  
Ik heb nooit klaverjas geleerd of toepen  
Ik likte nooit de schoen van een sergeant  
Ik heb nooit in een kuiltje hoeven poepen  
Kortom ik deed nooit iets voor dit land

refr.

Ik had S-5, 3 broers plus heimwee en min 8  
Dat was genoeg om mij af te keuren  
Ik had het o zo graag tot kolonel gebracht  
Waarom, waarom moest mij dit nou gebeuren  
Nee nooit verwerkte ik die schok  
Ik ben geen man, ik droeg geen wapenrok

refr.

Ik at nooit kano's en gevulde koeken  
Ik heb nooit hoeven happen in het zand  
Ik droeg nooit legergroene onderbroeken  
Kortom ik deed nooit iets voor dit land  
Ik weet niet hoe het is een maat te naaien  
Ik heb nooit voor de korporaal gebukt  
Ik weet niet wat het is om af te zwaaien  
Ik ben voor 't vaderland mislukt

refr.