

**tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof**

De zomer van '40 een klein land aan zee  
Met rivieren en duinen in pais en vree  
De oosterburen bezetten het land  
Verhingen de bordjes met ijzeren hand  
Van vrienden, verwanten werd niets meer gehoord  
En alle verzet werd bloedig gesmoord  
In hun plaats kwamen vreemden met een andere taal  
En 's avonds op straat zijn was toen illegaal

Lage landen aan de zee, onder de duim gehouden  
Estland, Letland en Litouwen

Zoveel jaar later loopt nog steeds een soldaat  
Met het machinegeweer in de aanslag op straat  
Niets lijkt veranderd en stil stond de tijd  
Want dit lage land werd nooit bevrijd  
De ene kijkt toe, de andere zwijgt  
terwijl Grote Broer met legertanks dreigt  
Hoe zou je het vinden als hier in de stad  
Nog een Ortskommandant of een Gauleiter zat

refr.