

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Ik koop een nieuwe stereo voor meer dan duizend piek
Bij thuiskomst blijkt hij dus defect te wezen
Beroving in de metro voor het oog van het publiek
Zo valt er dagelijks in de krant te lezen
En 's ochtends bij het opstaan, ik ben m'n bril weer kwijt
En als ik één ding haat dan is het zoeken
Ik sla niet op de spijker, maar bovenop mijn duim
Dan moet ik even hele grote vloeken

Daar kan ik nou verschrikkelijk !

Alweer een nieuwe snelweg door het laatste beetje groen
En nergens kan een pad meer oversteken
We kregen van een kennis laatst een cavia cadeau
Blijkt het een kneus met allerlei gebreken
Een omgeslagen veerboot, een spuwende vulkaan
En oliebronnen bijna niet te blussen
'K heb ruzie thuis, de bel gaat het is ongewenst bezoek
Daar rinkelt dan de telefoon nog tussen

Daar kan ik nou verschrikkelijk !

Allemaal ellende maar buiten is het mei
En ik heb jou wat kan me nou gebeuren
De lammetjes die dartelen weer in de bloemenwei
Geen wolkje aan de hemel te bespeuren

Daar kan ik nou verschrikkelijk !