

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

'T is een snikhete dag alles zindert en trilt in de brandende zon
Ik zoek wat verkoeling in de ijssalon
Vanille of aardbei, meloen, stracciatella, pistache en zo meer
Het meisje vraagt : "Kan ik u helpen meneer ?"

Ik zit als versteend aan de formica tafel
Al een uur ik heb nog steeds niet besteld
Advocaat, malaga, banana split, dame blanche
Breng mij ijs want ik smelt

Uit het plafond zingt een Napolitaanse heldentenor
Het zweet breekt mij uit van amore amor
"Wat scheelt u meneer, u ziet zo bleek' vraagt zij zwoel
Maar onder mijn blik blijft zij ijzig en koel

Ik zit als versteend aan de formica tafel
Al een uur met een hartslag die almaar versnelt
Advocaat, malaga, banana split, dame blanche
Breng mij ijs want ik smelt