

**tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof**

Vanavond geen theater, geen bios en geen buis  
We gaan onszelf vermaken we blijven lekker thuis  
De schuifdeuren gaan open en vader speelt gitaar  
Mijn tante op 't harmonium het hele repertoire  
En Jopie ukelele, en moeder tamboerijn  
Ja zingen met z'n allen kan zo gezellig zijn  
Zo gezellig zijn

refr.

In 't groene dal in 't stille dal, de Uil en 't Morgenrood  
Het Hijgend Hert, een mooi gezang en O was ik maar dood  
O was ik maar dood

Vanavond geen theater, geen bios en geen buis  
We gaan onszelf vermaken we blijven lekker thuis  
Geen glitter en kapsones, geen pluche of klatergoud  
Hierbinnen brandt de kachel en buiten is het koud  
'T behang krult van de muren onder het Slavenkoor  
Daar kloppen reeds de burens, maar wij gaan vrolijk door  
Wij gaan vrolijk door

refr.

Vanavond geen theater, geen bios en geen buis  
We gaan onszelf vermaken dit wordt een gekkenhuis  
We horen buurman gillen, 't lijkt wel een abattoir  
En daar zakt het harmonium al kreunend in elkaar  
Dus schuif die tussendeuren eens lekker open nu  
En zing rondom de tafel : Thuis, goed voor u  
Thuis , goed voor u

refr.

Oom Piet is weer terug uit Amerika, uit Amerika, uit Amerika