

tekst : W. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof

500 jaren terug was de wereldkaart niet af
Er kwamen stukken bij, er vielen landen af
Een doorvaart om de Noord, die bleek niet te bestaan
Atlantis was er niet, 't was enkel oceaan

Men zei er is een land dat ver in 't zuiden ligt
Daar brandt een eeuwig vuur, 't blijft alle dagen licht
De weg erheen die wijst het Zuiderkruis
In een rechte lijn, steeds verder weg van huis
Dan ben je van de kaart en wil je nooit meer terug
Het is een zware tocht maar 't is de moeite waard

Het was zo onbekend en ja dat trok je aan
Om met een heel klein schip er zelf naar toe te gaan
En jij vertrok, wist niet precies waarheen
Tot je als een stip aan de kim verdween
Nooit ben je weergezien, je werd vermist verklaard
Je keerde nooit meer terug want jij was van de kaart

En jij voer door zomaar naar nergens heen
Tot je als een stip aan de kim verdween
Nooit ben je weer gezien, je werd vermist verklaard
Je keerde nooit weer terug, nu was je van de kaart