

**tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof**

Al bij ons eerste nummer kwam ieder van zijn stoel  
En men verliet het zaaltje onder een luid gejoel  
Wij moesten nog vier uren , zo luidde ons contract  
En verder zonder drummer , die had al ingepakt  
Na onze laatste toegift riep één bezoeker "boe"  
Daar kwam de kastelein al mismoedig naar ons toe  
Hij staarde naar zijn schoenen toen zei hij na een poos  
"T was grandioos !"

En gister op de kermis , een afgeladen tent  
Hier was ons vrolijk trio niet de geschikte band  
Er werd gegooid met stoelen , met groenten en met fruit  
Een gek trok aan de stekker , en alle stroom viel uit  
Een grote body builder keek ons doordringend aan  
Kwam hevig transpirerend en dreigend voor ons staan  
Hij beukte op mijn schouders , tot hij de woorden koos  
"T was grandioos !"

Zo reizen wij het land door , voor glaswerk op de vlucht  
En wellicht staan wij morgen ook nog in uw gehucht  
Wij blijven dapper spelen al lijkt het hopeloos  
En zeggen elke avond : "'t was grandioos !"

U heeft ons uitgefloten en om het hardst gebrald  
En door een rustig nummer uw disco heen geknald  
U riep nu is het pauze en wierp de eerste steen  
Maar als we wilden stoppen dreigde u met handgemeen  
Al speelden wij als gekken , het liet u onberoerd  
U was in slaap gevallen of door de drank gevloerd  
Al vond u het een afgang , toch zeggen wij altoos  
"T was grandioos !"