

**tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof**

Toen wij die mooie meidag trouwden , wat waren wij een prachtig paar  
Van de kado's een toren bouwden het huwelijk duurde net een jaar  
Krijg ik nog al die mooie dingen terug ?  
De helft van 't peper en het zoutstel , want nu je niet meer van me houdt , Nel  
Beschouw ik mij niet meer getrouwd

Ellebogen heb ik nodig om terug te krijgen wat ik had  
Praten vond je overbodig , je hebt hier alles leeggejat  
Krijg ik nog al die mooie dingen terug ?  
M'n sofa waar ik graag op indut , heb je nou eindelijk je zin , trut !  
Moeder zei 't al in 't begin

'T Tupperware is ook verdwenen , mijn oude trekharmonica  
De zwaar verzilverde cassette , ik kijk hier in een lege la  
Krijg ik nog al die mooie dingen terug ?  
De Friese klok die mis ik echt wel , behandel mij toch niet zo slecht , Nel  
Je leek zo lief en zo oprecht : Welnee !