

**tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof**  
Er zal hier een prachtige woonwijk verrijzen  
Subsidie van 't rijk ja 't worden paleizen  
Maar al die straten hoe gaan we ze noemen  
We hebben al schilders we hebben al dichters  
Het huis van Oranje, vogels en bloemen

Er is al een jazzbuurt en straten die heten  
Naar feministen of beroemde atleten  
'T voormalig verzet, cabaret, je kan dwalen  
Door dreven en erven, lukraak genummerd  
En hofjes vernoemd naar ziektes en kwalen

De paden zijn op, de lanen zijn uit  
De stad breidt zich uit naar oost en naar zuid  
Had ik het geweten hoe het ging heten  
Maar mijn nieuwe adres is Stress nummer 6

En in Nieuw West bestaan er al lanen  
Genoemd naar gevoelens en dierenorganen  
Ik zie mij al dolen van Afgunst naar Sjans  
Op Ossestaart 8 wordt een kindje geboren  
Een man overlijdt aan de Vreugdedans

De paden zijn op, de lanen zijn uit  
De stad breidt zich uit naar oost en naar zuid  
Had ik het geweten hoe het ging heten  
Ik woonde zo fijn aan het Narcissenplein  
Had ik het geweten hoe het ging heten  
Maar mijn nieuwe adres is Stress nummer 6