

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Jij zit stil te lezen in een modemagazine
Een zomerbriesje speelt met de vitrage
In de hal beneden had ik je naam gezien
Toch lijkt het hier in niets op jouw etage
Het verhaal gaat verder zonder mij het is voorbij mijn rol duurde maar even
Ik kom in dit stuk niet meer voor maar jij ging door ik ben er uit geschreven

Ik probeer te praten ben jij soms doof misschien
Kan alles wat ik zeg jou echt niets schelen
Jij zit zonder tekst daar heeft je script niet in voorzien
Jij leeft alleen nog maar in luchtkastelen
Het verhaal gaat verder zonder mij het is voorbij mijn rol duurde maar even
Ik kom in dit stuk niet meer voor maar jij ging door ik ben er uit geschreven

Het verhaal gaat verder zonder mij en de acteur wordt er nu uitgeschreven
En over ons valt nu het doek zo wil de regisseur
Jouw tegenspeler dat was ik maar even