

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Wat zij de bureen stil ! we horen geen slaande deuren

Ze komen niet meer om suiker zeuren, geen gestampvoet, geen gegil

Wat zijn de bureen stil zo vreemd om niets te horen

Ze gingen keihard tekeer met hun stereotoren, en daarna luidruchtig van bil

Wat zijn de bureen stil !

Wat zijn de bureen stil , wat vergalden ze ons leven

Ze hebben door de brievenbus overgegeven en dat maakt verhoudingen kil

Wat zijn de bureen stil !

Welk een rust is er over ons nedergedaald wij hebben het voorrecht der doven

Het is met de herrie gedaan

Het heeft tot voor kort heel ons leven bepaald we kunnen het haast niet geloven

Alsof er geen bureen bestaan

Wat zijn de bureen stil, we zouden ze bijna vergeten

Zou moeder daar soms iets meer van weten, ze kijkt olijkjes over haar bril

Wat zijn de bureen stil hun housemuziek is nu verdwenen

Die zullen nooit meer suiker lenen, ja, moedertje doet wat ze wil

Wat zijn de bureen stil !

Wat zijn de bureen stil, arsenicum geeft geen sporen

De watjes kunnen weer uit de oren, wat een ontzettend verschil

Wat zijn de bureen stil !