

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Ik ben een zondagskind en voor 't geluk geboren
Het vrolijk DNA dat heb ik nooit verloren
Het vruchtwater was warm , de moederkoek was lekker
"Bedankt dat ik besta !" lach ik naar mijn verwekker
Terwijl ik in de luier weer tekeer ga als een beest
Denk ik bij mezelf : het leven is een feest

Het leven is een feest (4x)

Dan komt de puberteit , ik eet beschuit met puistjes
Weet niets van romantiek van lust of inlegkruisjes
Ik zag haar in 't portiek , zij was mijn grote liefde
Na één week kreeg ik al de bons , wat mij ontzettend griefde
Maar niet getreurd om haar terwijl de wond alweer geneest
Ik denk bij mezelf : het leven is een feest

refr.

Wat is het hier gezellig in mijn middenklasse woning
Mijn dominante vrouw staat wreed in haar verschoning
De kamer staat in brand , de bloemgordijnen wapperen
Ja huiselijk geluk dat is iets voor de dapperen
De kinderen dollen met de hond , het huisdier geeft de geest
Ik denk bij mezelf : het leven is een feest

refr.

En wees dus niet verbaasd wanneer u op mijn grafsteen leest
Die is gelukkig dood. Zijn leven was een feest