

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Ik liep er elke dag voorbij
Vier nette huisjes op een rij
Dichte vitrages voor het raam daar woonde zij
Liep met mij op van school naar huis
In zes jaar vroeg ze mij niet thuis
Waarom dat was bleef een geheim voor mij

Mijn moeder wachtte thuis met thee
Wel radio nog geen TV
En enge dingen uit de krant
Gebeurden in het buitenland
Ik liep elke dag voorbij
Vier nette huisjes op een rij
Dichte vitrages voor het raam daar woonde zij

Zij was de beste van de klas
En ik droeg af en toe haar tas
Maar dan opeens verzonk ze in gestaar
En vroeg ik haar of er iets was
Dan plukte zij wat aan haar jas
En zei : "t is niets ,tot morgen maar"

Mijn moeder wachtte thuis met thee
En ik las wat in Piggelmee
En enge dingen uit de krant
Gebeurden in het buitenland
Ik liep er elke dag voorbij
Vier nette huisjes op een rij
Dichte vitrages voor het raam daar woonde zij

Ik hoorde later dat ze haar naam veranderd had
Naar een plaats hier ver vandaan is weggegaan
Maar vanmorgen zag ik het pas staan
Haar vaders initialen in het ochtendblad

Ik liep er elke dag voorbij
Vier nette huisjes op een rij
Dichte vitrages voor het raam daar woonde zij
Liep met mij op van school naar huis
In zes jaar vroeg ze mij nooit thuis
Waarom dat was bleef een geheim voor mij

Mijn moeder wachtte thuis met thee
Wel radio nog geen TV
'T was al die jaren aan de hand

Onzichtbaar aan de buitenkant
Ik liep er zomaar aan voorbij
Vier nette huisjes op een rij
Dichte vitrages voor het raam daar woonde zij