

**tekst: W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof**

De eettafel wiebelt , één poot is te kort en daar heb ik iets op gevonden  
'T is drie eeuwen oud met koperbeslag in donkerbruin leder gebonden  
Ik schuif hem eronder en recht staat mijn bord en daarom breng ik nu een ode  
aan de Nationale Synode  
Waardoor er niets meer aan ons avondmaal schort  
Door die statenvertaling uit Dordt

Een Jehova belt aan en je zit in een dal , hij orakelt "De Heer zij geprezen"  
Hef dat loodzware boek op , verkoop hem een knal dan is 'ie in één keer genezen  
Zijn de hakken te hoog of de rokken te kort dan is er nog maar één methode  
Die der Nationale Synode  
Bij verslaving aan gokken , verdwazing door sport  
Helpt de statenvertaling uit Dordt

In Dordt woonden Jan en Cornelis de Witt , nee nooit wordt dat Rampjaar vergeten  
De gemoederen raakten zodanig verhit , ze werden aan stukken gereten  
Dat komt er nou van als 't Oranjevolk mort ; dat soort bloedige taferelen  
Zou in de Bijbelse tijd kunnen spelen  
Je blijft fantaseren maar we houden het kort , Albert Cuyp die kwam ook nog uit Dordt  
Hij schilderde haver en gort  
Hoe langer dit liedje hoe rotter het wordt  
(Stop) Die statenvertaling uit Dordt (rot op !)