

**tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof**

Mijn trouwdag moest de mooiste dag van heel mijn leven zijn  
En niets zou nog een domper kunnen zetten op 't festijn  
Door één detail werd deze dag een draaikolk van tragiek  
Ik werd de dupe van bruidshuis Monique

De bruidsjurk die ik had besteld was niet gebroken wit  
Maar wel gebroken was de bovenplaat van mijn gebit  
Het bruidsboeket was al verwelkt de fotograaf was ziek  
Alles de schuld , de schuld van bruidshuis Monique

Doch ik ben niet de enige wier bruiloft werd versjteerd  
Want alle bruidjes bij Monique zijn ernstig gedupeerd

Het feest begon gezellig maar de sfeer werd pas echt slecht  
Toen ome Henk neef Hans eens flink de waarheid had gezegd  
Mijn man kwam uit de strijd met spit en stramme motoriek  
Ik werd de dupe van bruidshuis Monique

De gedupeerde bruidjes

De waarheid over Frans en mij werd aan mijn man verteld  
Die heeft terstond de taxi en een advocaat besteld  
De ijstaart was al ingezakt toen stopte de muziek  
Ik werd de dupe van bruidshuis Monique

refr.