

**tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof**

Het is weer lintjesregen , de vorstin en haar gemaal  
Zijn vandaag weer zeer genegen onderdanen in de zaal  
Te behangen met metaal

Ons behaagt het goud te geven aan de hoogste directeur  
Die het personeel deed beven met zijn eeuwig slecht humeur  
Ook een zeer bekwaam fraudeur

En de zilveren onderscheiding krijgt de adjunct hoofd kommies  
Veertig jaar had hij de leiding zonder enig zweetverlies  
"Ik ben er niet" was zijn devies

'T brons voor de onderwijzer , de conciërge krijgt het tin  
De medaille in oud ijzer naar een nijvere boerin  
Moeder van een groot gezin

Terwijl de lintjes nederdalen roept een man ver achteraan  
Hou je lommen en metalen ik laat me niet tot ridder slaan  
Want ik ben geen onderdaan !

Laat mij maar onderaan op jullie ladder staan  
Die hele santekraam heeft voor mij afgedaan  
Al zink ik in de goot , vernikkel van de kou  
Al ben ik uit het lood , of staat mijn blik op grauw  
Daar wil ik boven staan : ik ben geen onderdaan