

tekst : W. Kerkhof - C . Pons, muziek : W. Kerkhof

De beste voetballer van 't veld zijn , een jonkvrouw redden uit een toren
Ieder kind wil moeders held zijn , als die piloot uit Apeldoorn
Van het vliegveld opgestegen voor zijn eerste solovlucht
Maakte hij stunts en capriolen, dubbele salto's in de lucht
Tegen alle reglementen en militaire codes in
Vloog hij over Apeldoorn met een looping en een spin

Moeder zag met eigen ogen hoe haar held kwam aangevlogen
Die volkomen onverwacht haar de laatste groeten bracht

Toen hij zwaaide naar zijn moeder hangend uit de Firefly
Verloor het toestel plotseling hoogte , maakte een fatale draai
Op de jongens in de gymzaal van de Christelijke HBS
Is het toestel neergekomen, ach ze kregen nooit meer les
En z'n moeder die het aanzag , dat rampzalig ogenblik
Zou het niet meer navertellen want ze bleef erin van schrik

refr.