

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Ik wandel in m'n eentje door de stad
De bomen worden groen de etalages geel
En ik denk weer aan wat wij hebben gehad
Als ik een haasje zie dan wordt het mij teveel
Ja Pasen valt mij dit jaar heel erg rauw
Nu alles om me heen weer paart en rijdt
Ik wil geen Pasen met een andere vrouw
Want bij een scharrelmeid kan ik m'n ei niet kwijt
Ik wil nog één keer Pasen, ik wil nog één keer Pasen
Ik wil nog één keer Pasen met jou

Een eendagskuiken was jij niet voor mij
Wij tweeën waren eeuwig voor elkaar bestemd
Ik zit er echt niet op m'n paasbest bij
En al het eigeel druipt als tranen op m'n hemd
Ja Pasen valt mij dit jaar heel erg rauw
Nu alles om me heen weer paart en rijdt
Ik wil geen Pasen met een andere vrouw
Want bij een scharrelmeid kan ik m'n ei niet kwijt
Ik wil nog één keer Pasen, ik wil nog één keer Pasen
Ik wil nog één keer Pasen met jou

Op elk ei schilder ik je lief gezicht
En tik zolang tot jij aan scherven ligt
Ik wil nog één keer Pasen, ik wil nog één keer Pasen
Ik wil nog één keer Pasen met jou