

tekst: W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Ons land was vroeger één geheel , onder Colijn en Drees en Beel

Dat is nu even anders

De telefoon , de post , het spoor , daar zorgde vadertje staat toen voor

Voor alle Nederlanders

De staatsbedrijven op één hoop die liggen in de uitverkoop

Van krantenjongens tot de hoogste heren

Roept iedereen we gaan privatiseren

Het leger , de politie , de douane

Gaan verder als zelfstandige organen

De armen zeggen nu spontaan : laat ons op eigen benen staan

In plaats van samenwerken

De endeldarm , de aars en blaas , zij spelen voortaan eigen baas

Dat zal u nog wel merken

En beide kamers van het hart werken van nu af aan apart

Van krantenjongens tot de hoogste heren

Roept iedereen we gaan privatiseren

Organen gaan voor zichzelf beginnen

De buiken , de borsten en de kinnen

De huid , de rib , de wreef en dij : elk vormt een handelsmaatschappij

Het slijm zal naar de beurs gaan

Hamer en aambeeld van het oor zijn nu BV , zij gaan ervoor

Ze trekken adviseurs aan

Alle organen van het lijf worden zelfstandig als bedrijf

Van krantenjongens tot de hoogste heren

Roept iedereen we gaan privatiseren

Het bloed , het zweet en ook de tranen

Gaan verder als zelfstandige organen