

**tekst: W. Kerkhof - C. Pons, muziek: W. Kerkhof**

Twee kopergroene koepels Noord en Zuid  
Daar gaan de voetgangers de tunnel in en uit  
Op de roltrap staan de fietsers uit het lood  
Onder de snelbinder hun tas , een pakkie brood

Terug naar jou, de Maas weer onderdoor  
Terug naar jou waar ik je echo hoor  
Terug naar jou een eindeloze gang  
Tegels als behang en ik verlang  
Terug naar jou

Ik stap maar door er is nog lang geen eind in zicht  
In de tijd terug door het jaren veertig licht  
Ik hoor de roltrap ruisen aan de overzij  
En aan het einde van de tunnel daar sta jij...

Terug naar jou, de Maas weer onderdoor  
Terug naar jou waar ik je echo hoor  
Terug naar jou een eindeloze gang  
Tegels als behang en ik verlang  
Terug naar jou