

tekst: W. Kerkhof - C. Pons, muziek: W. Kerkhof

Elke dag dezelfde vraag : Bloemenman, Bloemenman ,
Wat eten we vandaag ?

Dan heb ik een goeie tip
Maak een stampot van chrysanten
Met wat boterbloem en knip
Verse steeltjes van de planten
Voor een maaltijd in een wip
Kook ze niet te lang, halfgaar
Op de borden smullen maar

refr.

Of je ze nu kookt of bakt
Doe eens iets met anemonen
Maal ze even tot gehakt
Kook ze in de Côte de Rhône
Bloemen waar de maag naar snakt
Bij de lunch of bij 't diner
Prikt U ook een tulpje mee ?

refr.

Ik neem een roosje in de knop
Laat me door 't parfum bekoren
Voor ik het naar binnen prop
Als dessert met blad en doorn
Ja daar fleurt een mens van op
De beste voeding komt beslist
Van uw bloemenspecialist

refr.