

**tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof**

'T is een zondagmiddag en ik blader  
Door 't postzegelalbum van mijn vader  
Alle jaren keurig op een rij  
In blauw, karmijn en oker komt de tijd voorbij

De ongetande Willem III, de Driehoek en de Jamboree  
Zo verzamel je de jaren  
In elke zegel Voor het kind olijfgroen of lichtgrijs getint  
Ruik ik nog zijn sigaren

refr.

De zeehelden in oorlogstijd en daarna Nederland bevrijd  
De beelden blijven hangen  
Op klein formaat ja weliswaar maar al die zegels naast elkaar  
Houden de tijd gevangen

Hij had het voor me weggelegd  
En zo kwam het bij mij terecht  
Ik zie zijn laatste bladzij  
Waarmee ik nu opnieuw begin  
"Plak jij die zegels verder in "  
Ik weet nog dat hij dat zei

Weer zondagmiddag en ik blader  
Door 't postzegelalbum van mijn vader  
Alle jaren keurig op een rij  
In blauw, karmijn en oker komt de tijd voorbij  
In blauw, karmijn en oker komt de tijd voorbij  
Ging de tijd voorbij