

**tekst: W. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof**

Fijn kamperen met moderne vrouwen  
Niet zo duf meer niet meer van dat lauwe  
Dadelijk gaan we de boel verbouwen  
In Estland , Letland en Litouwen

Ja die Esten die kunnen feesten  
Als de besten als de wilde beesten  
En die Letten zijn pretvedetten  
Zij hangen slingers in de kitchenette

De Litouwers zijn fijne luitjes  
Ze lopen rond in zelfgebreide truitjes  
Daar hebben veel meer volkjes rondgezworven  
Maar die zijn al eeuwen uitgestorven

Ieder volk helpt mij de tent opzetten  
En trakteert op rendiervleeskroketten  
Ik zing met schone plaatselijke alten  
Rond het kampvuur: "Lang leve alle Balten !"

Fijn kamperen met moderne vrouwen  
Niet zo duf meer niet meer van dat lauwe  
Dadelijk gaan we de boel verbouwen  
In Estland , Letland en Litouwen