

**tekst: W. Kerkhof - C. Pons, muziek: Andrew John Huddleston**

Ik heb een verslaving en die wil ik niet kwijt  
Het is een ziekte waar ik niet onder lijdt  
'T is vrij te koop op elke hoek  
Ik ga al kwijlen wanneer ik die lucht bespeur  
Maar menig ander vindt het een kwalijke geur  
Goed tegen ongewenst bezoek

Knoflook ik dacht dat ik altijd wel  
Tof rook die droom verdampte heel snel  
Knoflook eten dat is weten wie je echte vrienden zijn

Je kan 't versnijden of knijp 't fijn in de pers  
Zo van de teler die heeft het dagelijks vers  
Eén bolletje nog lekker ook  
Noem mij geen junkie kijk mij er ook niet op aan  
Ik hoef niet te stelen ik kom er makkelijk aan  
Look is onschuldiger dan coke

refr.

Ik hoor ze bonken de RIAGG-wagen rijdt voor  
Ik ga ter correctie zo naar Roemenië door  
Remedie tegen Dracula  
Geef mij tien teentjes je blijft er jong van en kwiek  
Tot ik ga walmen en uit mijn porieën riek  
Looft allen look halleluja !

refr.