

tekst: W. Kerkhof - C. Pons, muziek: W. Kerkhof

Bij een stevige zuidwester kozen wij het ruime sop
Krom van 't zout en psalmen zingend hesen wij het grootzeil op
Met een pruim achter de kiezen stond de schipper aan het roer
Koersend naar de rijke gronden waarheen hij zo vaak al voer
In het kraaienest gezeten riep Korneel: Ai wat is dat ?
Ik zie de Bermuda Driehoek, ginder is het zwarte gat

Zo is het leven op de zee
Vlooiën, scheurbuik, diarrhee
Zo is het leven op de zee
Allemaal naar de ratsmodee

Ach wij wendden nog de steven maar het was al veel te laat
In de draaikolk meegezogen, fijn u weet wel hoe dat gaat
De kapitein sprak overdonderd: Reef de zeilen, Heer zie neer
Maar de rest was onverstaanbaar, zo erg ging de storm tekeer
En we gingen naar de kelder zoals 't veel schepen is vergaan
In het raadsel van die Driehoek in de diepe oceaan

Zo is het leven op de zee
Kakkerlakken, kouwe thee
Zo is het leven op de zee
Allemaal naar de ratsmodee

Op de bodem aangekomen in die Driehoek daar benee
Werden wij gastvrij ontvangen door het welkomstcomité
Ketelbinkie, Karel Doorman, Jan, Piert, Joris, Kaptein Rob
Helden in de zeemanshemel, wier en schelpen op hun kop
Hier een Duitse onderzeeër, daar een V.O.C. galjoen
In de Driehoek van Bermuda is er altijd wat te doen

Zo is het leven op de zee
De kombuis heeft geen TV
Zo is het leven op de zee
Allemaal naar de ratsmodee

Zo is het leven op de zee
Holland spreekt een woordje mee
Zo is het leven op de zee
Allemaal naar de ratsmodee