

tekst: L. Preston vertaling: W. Kerkhof, muziek: L. Preston

Hallo lieve mensen, ik ben een dode (dode)

Maar niet één die op het kerkhof ligt

Hallo lieve mensen, ik ben een dode (dode)

Ook al heb ik kleur op mijn gezicht

Sinds zij me heeft verlaten loop ik als een zombie rond

Ik probeer nog wat te praten maar ik open slechts mijn mond

Zij nam mijn hart en ziel mee, het geraamte liet ze staan

Dat rammelt nu wat doelloos rond sinds het licht is uitgegaan

Refr.

Ik zie mij niet weerspiegeld als ik loop langs een winkelruit

Zelfs mijn vrienden zeggen : basta, het is over, het is uit

De mensen die ik aanspreek gaan me liever uit de weg

Ze kijken ongemakkelijk als ik ze aanklamp en ik zeg :

Refr.