

**tekst en muziek: W. Kerkhof**

In de Perzische woestijn daar staat een tempel waar  
Een vlam al heel lang brandt zo'n vijftienhonderd jaar  
Hartstocht is net als vuur soms wordt het nooit gedoofd  
Het blijft een avontuur  
als je erin gelooft

Jij bent mijn eeuwige vlam  
Die wind of regen niet doven kan  
Ook al verglijdt de tijd, het is een feit  
We raken elkaar niet meer kwijt

En aan de overkant daar is een stalen woud  
Met stoom en oliewalm het ruikt er zo vertrouwd  
De fakkels in de nacht ze kleuren de rivier  
Ze houden hoog en fier voor ons de wacht

Jij bent mijn eeuwige vlam  
Die wind of regen niet doven kan  
Ook al verglijdt de tijd, het is een feit  
We raken elkaar niet meer kwijt

Laat ze maar praten alsof alles voorbij  
Alles over zal gaan  
Maar ik, ik weet het zeker Eeuwig vuur dat blijft bestaan