

tekst: W. Kerkhof - C. Pons, muziek: W. Kerkhof

Pietje Bell hij had geen gameboy
Geen TV tot 's avonds laat
Schiep zijn eigen avonturen
Zijn wild west dat was de straat
Jongens, wees geen Jozef Geelman
Smeer de stoep eens in met ei
Bak je leerboek in een steelpan
Morgen is je jeugd voorbij

Pietje, 'k zal hem nooit vergeten
Met zijn club de Zwarte Hand
Had hij weer iets uitgevreten
Stond het 's avonds in de krant
Het hele korps van de politie
Zat hem altijd op de huid
De grap die toch zo goed bedoeld was
Pakte vaak heel anders uit

Als eerste ADHDer
Maar dan zonder ritalin
En nergens orthopedagogen
Had hij het reuze naar zijn zin

Pietje Bell, hij had geen gameboy
Geen TV tot 's avonds laat
Schiep zijn eigen avonturen
Zijn wild west dat was de straat
Stop eens vlechten in de inktpot
Bind de kat eens aan de bel
Want de brave Hendrik spelen
Maakt het leven tot een hel

Als je nu voor Oudejaarsdag
Een strijker of een rotje knalt
Word je spoorslags ter correctie
Afgevoerd naar Bureau Halt
Daar wordt door bebaarde lieden
Zalvend op je ingeprept
Ach 'k verlang weer zo naar vroeger
Naar de tijd van kattenkwaad