

Tekst: W. Kerkhof – C. Pons, Muziek: W. Kerkhof

Persoonlijk raak ik niet zo opgewonden
Van de aanblik van een grasmat en een bal
Maar ik geef toe al sinds de eerste ronde
Dat ik finaal voor deze gekte val
En ik merk bij mezelf iets ongehoords
Ook ik heb last van de oranje koorts

Het wordt een gi ga gi ga gigantische invasie
Oranje petjes, vlaggetjes en vla
Als ik de fi fa fi fa finale aan de Maas zie
Dan roep ik luid hoera
Eet rood wit blauwe sla
En oranje spi spi spi spinazie

De hond is in de juiste kleur gespoten
En blaft naar onze helden op het veld
Ole ole wanneer er wordt geschoten
Want sport heeft niets te maken met geweld
Met toeters zijn we iedereen de baas
Er stroomt oranje water door de Maas

Refr.