

### tekst & muziek : W. Kerkhof

Een touwtje uit de brievenbus, een kwestie van vertrouwen  
Ook in Zuidwijk kan dat nog waar ze nieuwe huizen bouwen  
Sigarenzaak aan het Brekelsveld zo'n veertig jaar geleden  
Op een nacht in februari heeft een man de zaak betreden  
De weduwe moet beneden een gerucht hebben gehoord  
Voor een greep uit de winkelkas werd ze met haar zoon vermoord

En ieder stond versteld van de moord op 't Brekelsveld  
Naar een spoor werd in de hele buurt gezocht  
De krant was in een oogwenk uitverkocht

En wekenlang werd er over niets anders meer gepraat  
Een dubbele moord, wie komt er tot zo'n vreselijke daad ?  
De nachtwaker die het had ontdekt hij draaide extra ronden  
Een beurs met geld werd later in de Waalhaven gevonden  
Op foto's in de krant zag je de moeder met haar kinderen  
Nog onbewust van 't noodlot dat jij niet kon verhinderen

En ieder stond versteld van de moord op 't Brekelsveld  
Naar de dader werd nog jarenlang gezocht  
Ik fietste er naar toe, als stille tocht

De moorden zitten in een la onopgeloste zaken  
En die begint de laatste tijd wel aardig vol te raken  
In de winkel van het drama wordt nu de krant verspreid  
In de koppen lees je elke dag weer nieuwe narigheid  
Misdad is van alle tijd maar ik kan er niet omheen  
Toen touwtje uit de brievenbus nu moordstad nummer een

Een touwtje uit de brievenbus, een kwestie van vertrouwen  
Kan dat hier in Zuidwijk nog, waar ze nieuwe huizen bouwen