

tekst & muziek : W. Kerkhof

Daar loop ik mijn oude klas weer binnen
Het altijd voortgezette onderwijs
Dadelijk gaan de lessen al beginnen
In de banken zit nu heel wat kaal en grijs

Je zit altijd op school en die blijft in je hoofd
Daar heb je rotsvast in je toekomst geloofd

Dat meisje met die mooie rode haren
Hopen dat ze mij nu eindelijk ziet
Uren kon ik vroeger naar haar staren
Jammer nu herkent ze mij toch niet

Je zit altijd op school, je bent nooit weggeweest
Kent nog elke vriendschap, elke ruzie, elk feest

De zon door het gordijn doet mij ontwaken
Schijnt op haar rode haar, ze slaapt nog vast
Huiswerk hoef ik gelukkig niet te maken
Die oude boeken blijven lekker in de kast

Je zit altijd op school of je 't leuk vindt of haat
Tot in je kamer de wekker afgaat

Je zit altijd op school en die blijft in je hoofd
Daar heb je rotsvast in je toekomst geloofd