

tekst & muziek : W. Kerkhof

Die avond brachten wij de Sint een enthousiaste hulde
Mijn broer en ik kregen een zwarte Märklin trein
Zo een van achtentwintig gulden
De koelwagon was wit geel de bananenwagen
Steeds voor en achteruit daar op die ronde lijn
Als wij op de grond om de trein heen lagen
De wissels kwamen volgend jaar

Wat een kale spoorbaan was werd almaar uitgebreider
Er kwamen huisjes, boompjes en figuurtjes bij
Mijn broer ontpopte zich als leider
Met de trafo reed ik zacht, deed alles om een botsing te voorkomen
Zijn tanks en zijn soldaatjes stonden op een rij
De Märklin trein werd onder vuur genomen
Heb maar ontzag voor zo'n geweldenaar

Toen onverwacht is een spooktrein gekomen
Sein stond op rood de wissel lag verkeerd
Al die woede was niet in te tomen
Het was barsten of buigen
De spoorbaan in duigen
Weg huisjes en bomen
Tot stof teruggekeerd

Als rails niet parallel meer gaan valt er niet op te rijden
Zelfs niet voor een oude zwarte speelgoedtrein
De sporen zijn gescheiden
Zilver was de tankwagon en bruin de goederenwagen
Steeds voor en achteruit daar op die ronde lijn
Als wij op de grond om de trein heen lagen
De wissels kwamen volgend jaar