

tekst : W. Kerkhof - M.Vogel muziek : W. Kerkhof

Zie je die wond? Een hengst gaf mij bij paardrijles een knal  
In de manege  
Dat blauwe oog? Bij de training trof mij daar een hockeybal  
Wie weet genees je.  
Maar we gaan ons niet bezeren bij de tekenles  
Altijd weer aquarelleren we een schedel naast een fles  
Weg die rijzweep, stick en kwasten, weg die trainers  
Want dat geeft alleen maar stress

Het leukste van een club: Dat je er af kan  
Ziezo dat heb je ook weer geprobeerd  
't Is voor je lol en zeker toch geen straf dan  
Ik ben ook niet zo erg gemotiveerd  
Van volhouden raak je gedepriemd

In een spagaat - blijkt mijn veel te krappe pakje langs de naad  
Hoorbaar te scheuren  
Padvinderij ? De akela laat haar sporen na op mij  
Ik mag niet zeuren  
En slaat de wrede juf die dwarsfluit door je wang  
Je kan ook van muziekles af dus wees niet bang  
Weg die spitzen, weg die hopman  
Zo'n vereniging pakt jou niet levenslang

Refr.

Mijn ouders zitten mij constant te pushen  
Ze zeggen doe eens dit en doe eens dat  
Maar ik ben het zat, laat mij maar uren douchen  
Of ik kijk TV in bad

Het is genoeg ! Nintendo is veel leuker dan gezwoeg  
Op voetbalvelden  
Ja het werd tijd ! We brengen onze dagen door in ledigheid  
Als vrijgestelden  
Het enige wat ons rest dat is het kinderkoor  
Daar gaan we dan voorlopig nog heel eventjes mee door  
We zingen lekker vals op galabals  
En maken van een vierkwartsmaat een wals

Refr. +

't Was een leuke film, maar niet geprolongerd  
Ik heb er trouwens toch niets van geleerd