

tekst en muziek: W. Kerkhof

In een advertentie kun je lezen
Man zoekt vrouw, Rooms Katholiek
Ze mag geen Hervormde wezen
Dat verbiedt de Encycliek
Een boeddhist die wil geen hindoe
Die dweept met Scientology
Wat voor geloof ik er ook in doe
Lekker mixen doet het nie
En dan vraag ik heel erg onbescheiden
Waarom neem je niet een heiden?

Heidenen zijn altijd vrolijk
Heidenen gaan laat naar bed
Blijven om de tafel zitten
Als er koffie wordt gezet
En ze geven je geen standje
Want ze vinden nooit iets raar
En ze helpen graag een handje
Een heiden staat zo voor je klaar

Als nucleaire paddestoelen
Springen religies uit de grond
De een nog feller dan de ander
Zo fanatiek lijkt ongezond
Kijk een heiden wast zijn auto
En weet van de prins geen kwaad
Is het zondag? Is het maandag?
Lange tenen weer paraat
Je hoeft geen enkele vleessoort te vermijden
Ga eens uit eten met een heiden!

Heidenen zijn altijd vrolijk
Heidenen gaan laat naar bed
Blijven om de tafel zitten
Als er koffie wordt gezet
Ongeloof hoort bij het leven
Niets van wat men zegt is waar
Niet voor boze geesten beven
Een heiden heeft het voor mekaar