

(When you are a king – Roger/Hill) Tekst: W. Kerkhof

Brylcream in mijn haar, mijn vlaggetje ligt klaar
Terwijl ik naar
Mijn oranje toeter staar
Voelt zo'n vlinderstrik
Een beetje raar
Dadelijk begint het grote defile
Maar ik wil niet mee

Want ik heb helemaal geen zin
In de koningin
Zij bedoelt het ongetwijfeld goed
Het wil er bij mij niet in
Liever geen vorstin
Ik een onderdaan
Dat staat mij niet aan
Keihard werkt ze daar in dat paleis
Na een buitenlandse reis
Voor mij heeft het geen zin

Oranje is een mooie kleur
Zo'n vorstenhuis geeft veel grandeur
Eeuwen zijn ze aan de macht
Grote namen hebben ze voortgebracht
Het kost de staat wel heel wat centen daar niet van
'k speel niet graag op de man of vrouw
maar nou heb ik geen zin
In de koningin etc.