

**Tekst en muziek: W. Kerkhof**

Hoogheemraad, alleen u kunt me helpen  
Al die tranen, die zijn niet te stelpen  
Er komt nog meer ik sta al op de trap  
Straks overstroomt het hele waterschap

Hoogheemraad, ja dit moet u weten  
Nee, ik kan haar echt niet vergeten  
Dankzij die vrouw is er nu zo'n gedonder  
De ingelanden hier, die lopen al onder

De dijkgraaf is op cursus "Nieuwe Getijden"  
Volgens hem is de vloed niet te vermijden  
Dus laat hij alle sluizen maar open  
Kan het traanwater zo naar binnen lopen

Hoogheemraad, ik kan me vergissen  
Moeten wij verder leven als vissen?  
Neem straatlantaarns, gaan die aan onder water?  
Wie weet binnenkort in dit theater