

**Tekst en muziek: W. Kerkhof**

Ik houd niet stierenvechten  
Mooie pakkies onder 't bloed  
Tapenade en chorizo  
Eet ik enkel als het moet  
Waarom kijken die flamencozaangers  
Altijd zo ontzettend kwaad?  
Maar je moet nu niet gaan denken  
Dat ik hierdoor Spanje haat

Aan de costas zal ik me nooit vertonen  
Ik ga niet in Marbella wonen  
Nee, geen tapas of fiesta  
Maar ik wil wel de siësta!

Zomaar bij het volle daglicht  
Kruip je dan gewoon in bed  
Omdat het een Spaans gebruik is  
Wordt geen wekker klaargezet  
En al geuwend tel je schapen  
Slaap je gaten in de dag  
In dit fijne land ontspan je  
Waar niks moet maar alles mag

Refr.

Ontspan je  
Ontspan je

Een kampioen kan dagen soezen  
Weken, of een volle maand  
Neemt een voorbeeld aan de lui aard  
Het kan liggend zittend staand  
Er bleef ooit een Spanjaard gapen  
Toen een kanon wordt afgevuurd  
Heeft door de oorlog heen geslapen  
Die heeft wel 80 jaar geduurd

Refr.