

Tekst: W. Kerkhof, muziek: W. Kerkhof – A. van der Graaf

Mijn kater zegt au baas, toe hou er eens mee op
Maar alcohol is zo geweldig lekker
Bezoekje aan de slijter zie ik nooit tegenop
'k Ben gek op eten, drinken maakt me gekker

Ik neem borden vol met alcohol
Het glijdt als koninginnesoep maar binnen
Wil je je leven lang zo uit je bol
Daarmee kan je niet vroeg genoeg beginnen

Alles wat gisten gaat dat geeft een groot genot
Straks kan je het ook snuiven of zelfs spuiten
Dan zeg ik tot mijn kroost zeg papa zet een shot
Met whisky, kijk maar eventjes naar buiten

Refr.

Nu zijn er tegenwoordig zure lieden
Gunnen een ander geen plezier
Willen alcohol, tabak en drugs verbieden
Wat is een buik nou zonder bier

Instr

Ook voor geheelonthouders dreigt er een groot gevaar
Als straks niks meer mag raakt dat ons allen
Want zijn ze met het roken en met het drinken klaar
Verbieden ze kroket en bitterballen

Refr.