

**Tekst en muziek: W. Kerkhof**

In Nieuwerkerk aan de IJssel  
Het diepste punt van het land  
Bij de Schielandse Zeedijk steeg in '53  
Het water tot over de rand  
Er was een flink gat geslagen  
Zandzakken hadden geen zin  
Grote paniek, in korte tijd  
Stroomde alles de polders in

Wie dicht het gat in de dijk?  
Hans Brinkers vinger volstaat niet  
Vrachtwagens staan tegelijk  
Vast in de modder, dat gaat niet  
En toch, iemand moest het doen  
Het werd Arie Evegroen

Hij was zo trots op het graanschip  
"De Twee Gebroeders" genaamd  
Niet denken maar doen en wel direct  
Er werden geen kosten geraamd  
Hij voer zijn schip zo de dijk in  
Laveerde, sloot daarmee het gat  
In het achterland hebben miljoenen mensen  
Geen natte voeten gehad

Wie dicht het gat in de dijk?  
Heel Holland was ondergelopen  
Als niet die ene man  
's Nachts op zijn boot was gekropen  
Ja, iemand moest het doen  
Het werd Arie Evegroen