

Tekst en muziek: W. Kerkhof

Ik rijd met mijn truck het hele land door
Bakkerijgrondstoffen breng ik rond
Met de pont vanuit Ameide
Dacht ik naar huis te rijden
Wist ik veel wat mij te wachten stond

Het weer was onbestemd en schemerduister
Maar in het schijnsel van de maan
Zag ik voor Lekkerkerk
Als een prachtig beeldhouwwerk
Langs de provinciale weg een meisje staan

Soms lijkt het een sprookje
Spook je dagen door mijn hoofd
Het is dat ik het heb gezien
Anders had ik het nooit geloofd

Ze wenkte met haar hand of ze wou liften
Ik stopte en ik vroeg "waar moet je heen?"
Naar Krimpen aan den IJssel
Da's goed, kom stap maar in
Klom in de truck, heel raar, ze sliep meteen

Het leek wel of ik uren had gereden
In 't echt was het een minuut of tien
Want bij de Algrabrug
Schrok ze wakker: ze moest terug
De wagen uit, was nergens meer te zien

Refr.

Maar op haar stoel daar was nog iets gebleven
Haar foto met daarachter haar adres
Ik maakte me wel zorgen
Op die volgende morgen
Ging ik kijken op Zwanenkade 6

De deur ging open en daar stond haar moeder
De foto liet ik zien, ze schrok enorm
Dat was mijn allerliefste
Waar heb je die vandaan?
Ooit woedde in haar hoofd een zware storm

Refr.

Mevrouw, ik zal u wat vertellen
Twaalf jaar gelee moest ik hier als chauffeur
Een kinderklas ontwijken
Ze liepen zo door rood
'K gooide mijn stuur om, sloeg te pletter in de sloot

Zie je een truck met grondstof voor de bakker
Het is maar even dat u 't weet
De chauffeur was ooit een held
Zijn dagen worden niet geteld
Want hij komt van een andere planeet