

tekst: W. Kerkhof, muziek: W. Kerkhof

Dag in dag uit zit 'k naar 't behang te staren
Stapels post en vaatwerk op de vloer
De wasbak vertelt de kleurigste verhalen
Ratten liggen gretig op de loer

Maar ik ruim op ik vlieg er uit
De tickets liggen klaar
Dit wordt een nieuwe start
Ik heb het voor mekaar
Ik vlieg er uit
Zo de hoogte in
Ik stap uit mijn cocon
Dit is een nieuw begin

En als ik boven ben kijk ik even naar benee
Wat ik achterliet viel best wel mee
Ik ruim op, ik vlieg er uit
Zo de hoogte in
Ik stap uit mijn cocon
Dit is een nieuw begin